



Juleturen 2022

Kort beretning



Vores kære formand og kaptajn denne weekend, Jeppe, havde en travl lørdag formiddag, med at fragte Søspejdere, proviant og julelækkerier sikkert til Ungsømsøen til årets juletur.

Vi skulle lige finde fodfæste, redde senge og ikke mindst finde hoved og hale i, hvordan øen fungerede i år. Mønstring med det traditionelle gruppebillede, velkomst, etablering af grundreglerne og programmet blev fortalt, til de 13 meget spændte børn.

Vejrguderne var med os, vi fandt læ og det perfekte picnicsted ved et udekøkken. Med hjælp fra Augusta, fra Ungdomsøen, fik vi vand og kunne endelig komme i gang med bål og lave frokost. Vi havde heldigvis lidt chokoladekiks i baghånden, da den friske luft fik de fleste maver til at knurre.

Søspejderne legede glade sammen og nød det gode vejr og de var alle gode til at hjælpe til med både forberedelse af snobrødsdej og gulerod skræling og ikke mindst den følgende opvask efter frokost!

Dernæst rykkede vi lejren og mødtes til banankage og Ø-dyst start. Søspejderne var inddelt i hold (sovesalsgrupperne) og skulle igennem en række udfordrende og sjove poster med gåder, gæt en ingrediens, æggeløb og ikke mindst lave runesten.

Da Ø-dysten var ovre var der lagt op til fri leg og julehygge med snobrød og juleklip, småkager "a la bagedysten" og man kunne få varm kakao med flødeskum. Der blev også skrevet videre med runer.

Vores kære bålfolk denne weekend, Ivan og Nikolaj sørgede for at der var byg-selv-hotdogs til alle.

Efter maden blev der truttet til samling. Vi nåede lige at synge vores sang og varme op til natteløbet med "vi har lejrbaal her", vi blev enige om at sangen var ret så uhyggelig, men det var hurtigt glemt da det store smuglerløb gik i gang. Med 200 kr på lommen, gik hvert hold ud i mørket for at finde "indkøbsposter", hvor der blev trænet forhandlingssevner. Alle levede sig ind i rollerne og det var så sjovt at gemme sig, løbe fra "poli" og ikke mindst købe "varme" røde bøffer, brød, diamantsmykker osv. Det gik super godt for alle 3 hold, det ene hold vandt overbevisende med over 7.000 kr, da pengene blev optalt. Alle kom godt i mål og fik deres velfortjente slikpose at gå i seng på.

Pumpede op på sukker og oplevelser, gik ungerne til køjs ved 21-tiden og de voksne kunne tage sig en lige så velfortjent evaluering ved bålet i den varme vinternat.

Næste morgen var der en masse friske børn som påbegyndte 5 km mærket og kom i mål med det!

Tak til jer alle for en helt fantastisk weekend

